

NIEUWSBRIEF

In dit nummer

Een gesprek met Loes de Vries 1

Column Jaap Klinkers 2

Van het bestuur van de 'Vrienden van Hospice Eesinge Meppel e.o.' 2

Hospice krijgt gift van avonturiers 3

Grensloze beek 3

Wist u dat ... 4

Nieuw bestuurlid 'Vrienden van het Hospice' 4

Fietstocht 2019 4

Ja, ik word Vriend van... 4

Hospice Eesinge Meppel

Hoogeveenseweg 27, 7943 KA Meppel

T 0522 475101 | E info@hospicemeppel.nl

W www.hospicemeppel.nl

IBAN NL 13 RABO 0134 9721 20

Een gesprek met Loes de Vries

(*05-04-1929 - †15-02-2019)

Ergens in januari jl. had ik in hospice Eesinge een gesprek met Loes de Vries.

Zij is de vrouw, die ons hospice indertijd officieel heeft geopend. En nu is ze er de bewoner van kamer drie. Het kan raar lopen...

Mevrouw De Vries ligt op bed wanneer we binnenkomen en ze geeft meteen aan, dat ze dit niet prettig vindt. Ze zou het liefst in de stoel bij het raam zitten om de krant te lezen en om af en toe naar buiten te kijken. Het zit haar erg dwars dat ze dit bijna niet meer kan. We vragen haar hoe ze in Meppel terecht is gekomen en ze vertelt haar levensloop.

Geboren en opgegroeid in Apeldoorn volgde ze daar een opleiding tot medisch-chemisch analist. Later werd ze zelf docent aan deze school en reisde ze heen en weer tussen Apeldoorn, Arnhem en Zwolle waar zich de verschillende dependances van de analistenopleiding bevonden. Toch was dit niet wat ze echt wilde. Ze voelde zich erg aangetrokken tot de theologie en op dertigjarige leeftijd schreef ze zich in 1959 in aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen, zo'n zes jaar later, aanvaardde ze een beroep van de Doopsgezinde gemeente in Emmen. Daar bleef ze zeven jaar en werd toen beroepen in Zeist. In die omgeving voelde Loes zich erg thuis. De familie van haar man woonde in die buurt, in Hilversum en omgeving, en ze kon er goed met de mensen overweg.

Tot haar emeritaat, zo'n 20 jaar geleden, is ze in Zeist Doopsgezind voorganger gebleven. Na het overlijden van haar man ontmoette ze Jillert de Vries, die ze al kende, opnieuw.

Jillert, afkomstig uit Friesland, en Loes besloten samen in Meppel te gaan wonen in een flat aan de Reestlaan.

Jillert is ongeveer tien jaar geleden

en sindsdien is Loes alleen. Hier heeft ze weinig moeite mee. Ze kan heel goed alleen zijn.

Hospice-bestuurlid Jan Dijkstra benaderde haar in 2012 met de vraag of zij Hospice Eesinge officieel wilde openen. Dat wilde ze graag doen. In de Meppeler Courant van vrijdag 28 september 2012 stond onder andere het volgende:

Met een korte, maar indrukwekkende overpeinzing heeft ds. L. de Vries donderdag aan het begin van de avond Hospice Eesinge officieel geopend. Met woorden die het hart van de aanwezigen raakten, maakte zij officieel de weg vrij voor de eerste gasten die zich vanaf 1 oktober kunnen melden voor de begeleiding tijdens de laatste levensfase enz.

En nu is Loes de Vries zelf gast in Hospice Eesinge. Ze voelt zich af en toe machteloos maar berust in haar lot. Het is niet anders.



Loes de Vries bij de officiële opening van Hospice Eesinge 27 september 2012.

Foto: Daan Prest.

Loes de Vries is in de nacht van 14 op 15 februari 2019 overleden in haar kamer in het hospice.

Column

Jaap Klinkers

De toegangsweg naar het hospice

Het blijft een moeilijk verhaal, de toegangsweg naar Hospice Eesinge. Die weg kende ten tijde van de oprichting van het hospice twee eigenaren. Het eerste deel, vanaf de Hoogveenseweg tot ongeveer twee derde richting de Reest was van de gemeente Meppel, het laatste deel tot aan de twee boerderijen was van Het Drents Landschap.

Slechte weg

Dit laatste stuk lag er jarenlang heel slecht bij. Slecht onderhouden, vol met gaten en afgebrokkeld aan de zijkanen. Het Drents Landschap wilde er eigenlijk wel vanaf, ook al omdat het een openbare weg was die leidde naar de eigendommen van verschillende eigenaren. Dus kreeg de gemeente Meppel het laatste deel van de weg aangeboden (voor niets!) waarbij Het Drents Landschap haar wegdeel nieuw geasfalteerd en helemaal bijgewerkt zou opleveren. Een riant aanbod nietwaar? Schoorvoetend en aarzelend aanvaardde de gemeente het aangeboden wegdeel. Het moest dan maar...

Straatverlichting

Ja, en dan. De straatverlichting. Die lijkt al jaren helemaal nergens op. Veel te weinig licht en bij avond en nacht geeft dit regelmatig problemen. Auto's en fietsers die van de weg raken en bij mist kun je amper zien waar je je bevindt. En wat het ergste is: onze vrijwilligers (bijna allemaal vrouwen), die op de fiets komen en na hun late dienst in het donker terug moeten over deze weg voelen zich heel erg onveilig! Daarbij komt ook nog, dat familieleden van onze gasten regelmatig bij nacht en ontij opgeroepen worden om naar het hospice te komen omdat het niet goed gaat met hun dierbare. Die mensen zijn vaak al heel emotioneel en moeten dan ook nog in het holst van de nacht over een pikdonker pad hun weg zien te vinden. Er heeft zich nog nooit iets voorgedaan maar moeten we daar dan op wachten?

Het bestuur van Hospice Eesinge spant zich al jaren in om een goede straatverlichting te realiseren maar stuit op een muur van onwil.

Afgelegen boereengebied

Volgens betrokkenen is 'overdadige' verlichting langs deze weg niet op z'n plaats (sic!). In afgelegen boereengebieden horen zandwegen en zeker geen elektrische straatlantaarns vindt men. Verzin het maar, zulke onzin. Vlakbij lopen de A28 en de A32, twee vierbaans autosnelwegen. Vooraan is de Hoogveenseweg, badend in een zee van licht. Minimaal vijf keer per uur hoor je een trein rijden. Het vlakbij gelegen Diaconessenhuis is een bron van licht en geluid. En op het aan de andere kant van de A32 gelegen sportpark Ezinge schijnen vijf avonden per week de felle lampen van de veldverlichting.

En dan zouden er geen lantaarnpalen langs de toegangsweg naar het hospice mogen staan? Zoiets bedenk je toch niet?

Besluiteloosheid

De gemeente Meppel, die hier nu verantwoordelijk voor is, beraadt zich over de situatie. Er worden door diverse deskundigen dikke rapporten over geschreven. En die moeten dan weer bestudeerd worden. En dan is er weer een andere ambtenaar die er iets van moet vinden. En zo sleept zich deze soap maar voort. Niemand bij de gemeente durft verantwoordelijkheid te nemen. De hete aardappel (waarom is die eigenlijk zo heet?) wordt iedere keer weer doorgeschoven.

Wanneer komen er nu eindelijk eens goede en voldoende staatlantaarns. Of moeten er eerst ongelukken gebeuren...?



(Vervolg pagina 1, Een gesprek met Loes de Vries)

Legaat

Inmiddels (april 2019) is bekend geworden dat mevrouw De Vries ons hospice een aanzienlijk deel van haar vermogen heeft nagelaten. Hospice Eesinge is hier uiteraard heel blij mee. Deze erfenis versterkt de financiële basis van het hospice en is daarom heel belangrijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Van het bestuur van de 'Vrienden van Hospice Eesinge Meppel e.o.'

Het bestuur van de Vrienden van het hospice werkt hard aan het 'klimaatneutraal' maken van Hospice Eesinge. Eerste speerpunt daarbij is de aanschaf van een aanzienlijk aantal zonnepanelen.

Afgelopen jaar hebben we hiervoor tweemaal een heel mooi bedrag voor mogen ontvangen. Zowel van de Stichting Mont Ventoux als van de Rabobank (in het kader van de Rabobank Coöperatieve Weken) konden we hiervoor een paar 'vette' cheques in ontvangst nemen.



Hilbert Heitmeijer en Jac Sieben laten de cheque van Stichting Mont Ventoux zien.

Bericht in de Meppeler Courant van 22 maart 2019

En half maart ontvingen we een bedrag van € 3000,00 van de deelnemers aan de 'Navigate North'. Zie hieronder het artikel uit de Meppeler Courant van 22 maart jl. in deze nieuwsbrief. Een geweldig gebaar! Tijdens de overhandiging van het bedrag werden we ook nog eens verrast met het aanbod van het gratis gebruik van een rolstoelauto voor gasten.

Hospice krijgt gift van avonturiers

Meppel – Een cheque van drieduizend euro en een rolstoelauto, te gebruiken voor gasten van het Hospice Eesinge in Meppel en hun familie. De vrijwilligers Ben ten Lande en Lia Hoekman van het hospice namen de gift van Frank Lip, Hans Jansen, Wim de Pruis en Henk Compagner dankbare in ontvangst.

Het viertal nam in januari met twee auto's deel aan de Navigate North, een avontuurlijke rit van het Noorse Tangen naar de Noordkaap. Ze legden daarbij in zeven dagen tijd meer dan 7.000 kilometer af door Scandinavië.

'Een prachtige ervaring' zo blikken de vier nu terug. 'Rijden zonder vooraf te weten waar je heen moet, etappes van meer dan duizend kilometer over besneeuwde wegen en dat bij temperaturen tot wel -30 graden. We hebben het allemaal meegemaakt'.

Goede doel

Voor de Meppeler Wim de Pruis en zijn vriend Hans Jansen uit Balkbrug en de Balkbrugse buurmannen Frank Lip en Henk Compagner, was het de tweede keer dat ze deelnamen aan de Navigate North. In 2018 reden de vier voor de uitdaging en het goede doel naar het Russische Moermansk.

Het goede doel dat de mannen ditmaal aan de rit verbonden hadden, was het Hospice Eesinge in Meppel.

Onlangs overhandigden ze de opbrengst van



hun rit aan Ben ten Lande en Lia Hoekman van het hospice. De vrijwilligers gaven aan enorm blij te zijn met de gift.

'Voor het in stand houden van Hospice Eesinge zijn financiële bijdragen onmisbaar. Deze helpen ons de exploitatie sluitend te maken. Daarnaast gebruiken wij de bijdragen voor de noodzakelijke voorzieningen in ons gebouw waarvoor niet op andere wijze financiering kunnen vinden'.

Grenzeloze beek

Er kronkelt langs de grenzen van twee provincies slingerend langs het oude Avereest een brede laaglandbeek

Ze wandelt traag kabbelend als de loop van het leven van geboorte tot het einde van Lutten in het verdwenen hoogveen tot bij Meppel

De beek is vrij in haar loop met verlande oude armen als het oerstroombad van de Vecht nooit ver

En op beide oevers aarzelende vossen en dassen en bloeiend Moeraskartelblad de orchidee van de Reest



Vlnr.: Frank Lip, Hans Jansen, Lia Hoekman, Henk Compagner, Wim de Pruis en Ben ten Lande.

Arjan Jonkers/ Grenzeloos Media ©

gedicht: Arjen Boswijk

foto: Jan Dijkema

Nieuw bestuurslid voor de 'Vrienden van het Hospice'



Wij zijn erg blij u te kunnen voorstellen aan ons nieuwe bestuurslid Hermina Hoekstra. Zij had een 'vliegende start' want ze was al aanwezig bij de organisatie van de fietstocht vorig jaar op 6 oktober.

Hermina stelt zich aan u voor:

Ik ben Hermina Hoekstra, 64 jaar, getrouwd en heb 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik woon op een boerderij in de Oosterboer en werk al 30 jaar met heel veel plezier als ziekenverzorgster(ig), activiteitenbegeleider en coördinator welzijn bij de Noorderboog.

Waarom in het bestuur van de 'Vrienden van het Hospice'?

Mijn vriendin heeft in Hospice Eesinge gelezen en ik ben er veel op bezoek geweest.

Met eigen ogen heb ik gezien hoe liefdevol ze daar verzorgd werd. In één woord fantastisch!

Daarom wil ik wat voor het hospice betekenen en dus ik wil graag mijn steentje bij dragen aan de activiteiten van dit bestuur.

Word vriend van het hospice

U kunt zich aanmelden als vriend bij de secretaris van de vrienden: Lia Hoekman
Mail: vrienden@hospiceeesingemeppel.nl
Tel. 06 11 86 49 63

De cheque van de Rabobank



Fietstocht

Ook in 2019 gaan we weer een fietstocht organiseren. Ditmaal op zondag 6 oktober, startend vanuit Herberg 't Plein in Meppel. De route zal ongeveer 34 kilometer lang zijn en we kunnen nu al verklappen dat we richting Belt-Schutsloot gaan. SAVE THE DATE: 6 oktober 2019.



Met vriendelijke groet,
Jac, Lia, Hermina, Leo en Hilbert

Wist u dat ...

- Hospicegast Herman de Kruijs vlak voor zijn overlijden via Stichting Wensambulance nog éénmaal naar zijn favoriete visstek is gebracht?
- In december een nieuwe groep van 10 vrijwilligers, waaronder twee mannen, is begonnen bij hospice Eesinge?
- Jan van Goor onze nieuwe klusjesman is?
- NL Doet dit jaar in het water is gevallen voor wat betreft de geplande werkzaamheden rondom het hospice?
- De in december jl. gehouden bijeenkomst voor bestuur en vrijwilligers in de Meppel Inn erg geslaagd was?

Ja, ik word Vriend van...

U kunt het werk van Hospice Eesinge Meppel ondersteunen door vriend te worden van de hospice of u kunt eenmalig een gift overmaken naar bankrekeningnummer NL82RABO0126347093 o.v.v. "Eenmalige donatie".

De Stichting Vrienden Hospice Eesinge en Stichting Hospice Eesinge zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een gift aan deze stichtingen kunt aftrekken van de belasting.

Colofon

Redactie: info@hospicemeppel.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat dit de redactie dan weten.

U kunt zich aanmelden als vriend bij de secretaris van de vrienden:

Lia Hoekman

Mail: vrienden@hospiceeesingemeppel.nl

Tel. 06 11 86 49 63

