

NIEUWSBRIEF

In dit nummer

Bestuurswijzigingen	1
Column Jaap Klinkers	2
Meppel City Run	2
Professioneel wassen	2
Reestland Cabrio Rally	3
Gedicht	3
Herdenkingsdienst	3
Stichting Vrienden van Hospice Eesinge	4
Wist u dat	4
Ja, ik word lid	4

Bestuurswijzigingen

Afgelopen periode is een aantal bestuursleden van het eerste uur afgetreden. Al eerder heeft voorzitter Hanneke Bandell afscheid genomen. En onlangs zijn Roel Hoornstra, Jan Dijkstra en Mieke Murris teruggetreden na een lange en actieve periode in het bestuur van Hospice Eesinge. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun inzet om het hospice een goede start te bezorgen. En dat is uitstekend gelukt. Hospice Eesinge is inmiddels niet meer weg te denken uit de Meppeler samenleving.

Hanneke, Mieke, Roel en Jan, hartelijk dank voor jullie geweldige inzet voor ons hospice!

Nieuwe bestuursleden

Bij aftredende bestuursleden hoort ook het aantreden van hun opvolgers. Wij zijn blij u te kunnen voorstellen aan Astrid Bohemen, nieuw bestuurslid, en Geert Welbergen, onze nieuwe penningmeester en als zodanig de opvolger van Roel Hoornstra.

Geert Welbergen

Geert Welbergen, 70 jaar, is een echte Meppeler en heeft hier zijn hele leven gewoond. Gedurende zijn werkzame leven heeft hij diverse managementfuncties bekleed in het openbaar vervoer. Begonnen werd bij bus vervoerder DVM als planner waar hij opklom tot chef vervoer. Daarna werd busbedrijf NWH in Zwartsluis zijn werkgever en dat werd na de fusie tussen DVM, NWH en het Friese Framm het bedrijf VEONN. Uiteindelijk werd VEONN overgenomen door het Britse Arriva en dat leverde,

zoals op zoveel plaatsen, een onvermijdelijke reorganisatie op. Geert kwam zo al vrij jong in de Vut maar verveelde zich geen moment. Hij is al jaren actief in het plaatselijke verenigingsleven en zet zich, net zoals nu, in voor maatschappelijke organisaties. Hij is penningmeester van de plaatselijke Odd Fellows, de Erica Loge, en is ook de financiële man van Stichting Kleine Noden. De aangewezen persoon dus om Roel Hoornstra als penningmeester op te volgen. In het voorjaar en de nazomer trekken Geert en zijn vrouw Geke er graag op uit met de caravan waarmee zij Europa doorkruisen.

Geert, welkom in het bestuur van Hospice Eesinge.

Astrid Bohemen

Astrid Bohemen is sinds 1 april 2000 werkzaam als apotheker bij BENU Apotheek Oosterboer.



Foto: Astrid Bohemen en Geert Welbergen
Lees verder op pagina 3

Column

Jaap Klinkers

Beau

Dinsdag 13 maart jl. zag ik op RTL4 een aflevering van 'Beau five days inside'. Dit maal was Beau van Erven Dorens vijf dagen en nachten achtereenvolgens aanwezig in Hospice 'De Populier' in het Noord-Brabantse Bakel.

Deze aflevering laat 'van binnenuit' zien hoe het er in een hospice aan toe gaat. Beau loopt en helpt mee met de dagelijkse werkzaamheden en daarbij heeft hij intensief contact met cliënten, professionals en vrijwilligers. Van Erven Dorens praat vooral met de cliënten en dit is af en toe heel confronterend. Hij is regelmatig in tranen bijvoorbeeld wanneer hij praat met Martijn, een man van 46 jaar met een onbehandelbare hersentumor. Martijn heeft twee jonge kinderen en een vrouw die veel aanwezig zijn in het hospice. De kinderen dartelen onbevraagd door het gebouw, weten heel goed wat er aan de hand is maar gedragen zich volkomen natuurlijk. De aftakeling van Martijn is schrijnend om te zien maar deze kan er zelf heel goed mee om gaan in tegenstelling tot Beau die grote moeite heeft met de situatie.

Ook zijn contact met de 77 jarige Ton levert tranen op. Die laat foto's zien van zijn reis naar Sri Lanka, niet eens zo lang geleden. Daar staat hij op als Hollands welvaren en nu is Ton een magere, bleke man met terminale kanker. En hij is heel gelukkig in het hospice. Eigenlijk beleeft hij het hier een van de fijnste periodes uit zijn leven, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt. Zijn toelichting klinkt heel natuurlijk: geen zorgen meer, alles wordt geregeld, iedereen is betrokken en zorgzaam. Ton heeft het fijn.

Ook mooi is de reactie van een van de medewerkers van het hospice in Bakel op het programma: 'We zijn enorm trots op het eindresultaat. Wat de kijker ziet, is het echte verhaal. De aflevering geeft een oprecht en integer beeld van mensen in de laatste fase van hun leven.'

Tijdens het kijken dacht ik: dit programma zou net zo goed in Hospice Eesinge gemaakt kunnen zijn....



Meppel City Run

Zoals in de nieuwsbrief van oktober 2017 al stond vermeld, ging de Meppel City Run op 17 september 2017 van start met ook een klein, enthousiast team van Hospice Eesinge. Dat team had niet voor niets getraind. De vijf hospice-lopers haalden ruim 1000 euro op via sponsoring.

Sponsoring door familie, vrienden en hospicecollega's en daarnaast steunden de volgende bedrijven uit Meppel ons team: Eleveld Schoenen, W 24 kleding, Donker Electro, Eetcafé De Beurs, Banketbakkerij Nijstad, Koopmans kleding, Kunsjt cadeau's, De Blauwe Druif bloemen.

Vanuit IJhorst: Adiz administratiediensten Zomer, Zandbergen Transport, Firma Oostra, Houtzagerij Groot Oever, Kroko Multipunt en Firma Brouwer.

Verder sponsorden Mijn Modewereld uit De Wijk, eetcafé Het Vergulde Ros te Halfweg en Keukenland uit Emmeloord.

Dank voor de geweldige steun! Van dit geld is onder andere een mooie doucheroelstoel gekocht.



Professioneel wassen dankzij Lions Zuidwest-Drenthe

Lions Zuidwest-Drenthe en Meppel Culinair hebben afgelopen najaar samen geld ingezameld voor ons hospice. Na afloop van het culinaire festijn in het Wilhelminapark bleek dat er een aanzienlijk bedrag bijeen was gebracht.

Hospice Eesinge heeft met het geld een professionele wasmachine en wasdroger kunnen aanschaffen. De nieuwe apparatuur is inmiddels al weer enkele maanden in gebruik en blijkt bijzonder goed te voldoen.

Een wereld van verschil met de oude situatie! Lions en Meppel Culinair: heel hartelijk dank.



Reestland Cabrio Rally

De **Reestland Cabrio Rally** ging op zaterdag 16 september 2017 van start in Nieuw-Amsterdam. De opbrengst van deze rally zou geheel ten goede komen aan Hospice Eesinge.

Het team van Hospice Eesinge bestaande uit Chantal, Wilja, Alie en Yvonne reed mee in een mooie witte BMW cabrio die ter beschikking was gesteld door autobedrijf J&D uit Ruinerwold.

In totaal deden er zo'n honderd cabrio's en oldtimers mee, een indrukwekkend geheel. Hier volgt het verslag van het team zelf, opgetekend door Yvonne.

Rally rijden, dat valt niet mee

Team Hospice Eesinge krijgt rallynummer 78 en gaat op pad. Kap dicht want het regent. Chantal Gommans is chauffeur (hij is het gewend) en Yvonne navigator. Wilja en Alie buigen zich achterin over de fotovragen. Af en toe wordt een afslag gemist. Dus omdraaien en weer de juiste weg vervolgen. Tijdens de route worden er (foto)vragen gesteld, gebaseerd op de omgeving van dat

moment. Even proberen snel op te lossen via Google? Mooi niet...

De hele omgeving wordt doorkruist: Schoonebeek, Coevorden, Gramsbergen, de grens over richting Emlichheim en dan weer terug naar Emmer-Compasuum en Barger Compasuum. Later kan gelukkig de kap open, maar wel pet op, shawl om en stoelverwarming aan. Warm is anders... Tussen de middag lunch in Barger-Compasuum bij het Veenpark. Team Hospice Eesinge ligt goed op schema.

We gaan door!

Vol goede moed wordt de tocht vervolgd met de middagroute. Een verrassend traject door het mooie maar hobbelige Drentse landschap onder wisselende weersomstandigheden. De kap gaat diverse malen open en dicht. Aan het einde van de route is er nog een pittige puzzel met het in de juiste volgorde zetten van de gevonden letters van de fotovragen. En dan via Valthe, Odoorn, Emmen, Sleen, Oosterhesselen, Gees, Zwinderen, Nieuwlande, Hollandscheveld en Zuidwolde naar de finish bij de Havixhorst.



Tot slot

Daar staat een eigen welkomstcomité klaar, bestaande uit enkele bestuursleden van Hospice Eesinge en van de Vrienden van het Hospice. Secretaris Ben ten Lande helpt gelukkig mee met het puzzelen naar het juiste antwoord. We zijn geen eerste geworden en toch voelen we ons winnaar. We hebben ons prima kunnen meten met alle ervaren rijders en hebben genoten van alle extra's en verrassingen. En dan ook nog te weten dat de hele opbrengst van de rally ten goede komt aan ons hospice!

Volgend jaar doen we weer mee!

Vervolg van pagina 1

bestuurslid Astrid Bohemen

Ze is gelukkig getrouwd, moeder van drie dochters en woonachtig in de Oosterboer. Haar hobby's zijn wandelen, lezen, reizen, puzzelen en bij het sporten van haar dochters kijken.

In de loop van de afgelopen jaren heeft ze steeds meer interesse gekregen in de palliatieve zorg, ook al omdat ze daar in haar apotheek op vele manieren mee te maken heeft. Ze vindt het belangrijk en

vanzelfsprekend dat alles goed verloopt in de laatste fase van iemands leven en wil daar graag haar steentje aan bijdragen. Dat doet ze al in haar werk maar nu ook als bestuurslid van Hospice Eesinge.

Astrid is van mening dat het hospice een fijne, warme plek kan bieden aan mensen in hun laatste levensfase en ze draagt het dan ook een warm hart toe.

Ook Astrid van harte welkom in het bestuur van ons hospice.



'K heb voor de dood al meer dan eens een lief gedicht geschreven

ik neem hem weleens op mijn schoot

hij hoort zo bij het leven

ik weet hoe bang ik was als kind

wat heb ik 'm geknepen

hij was mijn vijand, nu mijn vriend

nu heb ik hem begrepen

hij heeft mij zijn geheim verteld

en zo ben ik mijn angst ontgroeid

voor mij is hij en open veld

waar hemelhoog het voorjaar bloeit

Toon Hermans

Herdenkingsdienst

Op zaterdag 18 november 2017 vond de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaats voor mensen die in ons hospice zijn gestorven. Er werden 48 gasten herdacht die zijn overleden in hospice Eesinge van oktober 2016 tot en met september 2017. Van deze groep gasten kwamen 75 familieleden naar de herdenking in Het Erf in de wijk Oosterboer.

Voor iedere dierbare was er hetzelfde ritueel: de naam werd voorgelezen, een lichtje aangestoken en er werd een roos in de vaas gezet. Gedichten werden voorgedragen en er was prachtige live muziek en zang door Yellow Hammer.

Het was een mooie, warme bijeenkomst, waarna er gelegenheid was ervaringen te delen met elkaar en met de medewerkers van het hospice.



Nieuws van Stichting Vrienden van Hospice Eesinge Meppel e.o.



In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat onze Stichting ervoor heeft gezorgd dat er een begin kon worden gemaakt met de inrichting van een 'stiltekamer'. Die stiltekamer is nu bijna klaar (de verlichting moet nog worden aangepast) en we zijn interieurarchitect Anke Boelens bijzonder dankbaar voor haar bemoeienis hiermee.

Ook Jac Sieben die de fraaie violette wand vakkundig heeft geschilderd en Lia Hoekman

en Annet Achterhof (coördinatie en de inkoop van de nodige attributen) hebben een wezenlijke bijdrage geleverd. Bedankt Anke, Jac, Lia en Annet!

Nieuwe penningmeester

Zoals beloofd in de nieuwsbrief van afgelopen najaar, stelt onze nieuwe penningmeester zich hierbij aan u voor.



Leo van der Vegt

"Ik ben Leo van der Vegt, 53 jaar en getrouwd met Bea met wie ik twee zoons en twee dochters heb. We wonen inmiddels al weer jaren in Meppel in de wijk Oosterboer. Ik ben al lang werkzaam in de accountancy en administratieve en fiscale dienstverlening. Via mijn voormalige werkgever ken ik Jac Sieben (voorzitter van de Stichting Vrienden van) die mij op een wel heel bijzondere locatie (ik werd 'staande gehouden' in een fietstunnel...) vroeg om toe te treden tot zijn bestuur.

Natuurlijk kende ik het hospice en ik had een enorme waardering voor het werk wat daar allemaal gedaan werd. Ik moest wel even nadenken over Jac's verzoek: het moet allemaal wel passen bij je andere verplichtingen en werkzaamheden. Gelukkig heb ik de tijd en gelegenheid gevonden en ik ben blij dat ik via mijn nieuwe bestuursfunctie een bijdrage kan leveren aan het mooie en dankbare werk van het hospice."

Tot zover Leo. Hij heeft zijn functie voortvarend opgepakt en draait inmiddels al weer bijna een half jaar mee.

Helaas heeft Liesbeth Hagedoorn aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden voor de Vrienden van het Hospice. Jammer, en we bedanken Liesbeth voor haar inzet voor ons hospice. Liesbeth, het ga je goed!

Groot Verzet tegen Kanker

Afgelopen vrijdagavond 23 maart waren Jaap Schouten, voorzitter van het hospicebestuur, Hilbert Heitmeijer en Jac Sieben van de Vrienden van het Hospice aanwezig bij de aftrap van 'Groot Verzet tegen Kanker' in de kantine van voetbalvereniging Alcides. Daar werd informatie gegeven over een monsterfietstocht, de Mont Ventoux, eind augustus van dit jaar, gaf het KWF een presentatie en werd bekend gemaakt dat onder andere ons hospice één van de 'Goede Doelen' van de fietstocht zal zijn.



Wandelen word fietsen

Over fietsen gesproken. De traditionele wandeltocht op Hemelvaartsdag wordt een fietstocht in het gebied rond het hospice op een later tijdstip dit jaar. Dit is nog in voorbereiding. Houd dus de website van het hospice met nader nieuws hierover in de gaten.

Wist u dat ...

- het laatste deel van de weg naar het hospice eindelijk vernieuwd is?
- het wachten nu nog is op een goede straatverlichting?
- de promotiefilm van ons hospice (met de drone-opnamen) heel veel gebruikt wordt door andere hospice-organisaties?
- de Meppeler aflevering van het EO programma Geloof en een Hoop Liefde mooie positieve publiciteit was voor ons hospice?
- Hospice Eesinge met een team meedoet aan de SamenLoop voor Hoop, de 24-uurs-loop in het Wilhelminapark op 1/2 september ten behoeve van het Koningin Wilhelminafonds?
- het aantal gasten in ons hospice ieder jaar weer toeneemt?
- hieruit blijkt dat Hospice Eesinge in een grote behoefte voorziet?

Colofon

Redactie: info@hospicemeppel.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat dit de redactie dan weten.

Ja, ik word Vriend!

U kunt het werk van Hospice Eesinge ondersteunen door vriend te worden van het hospice of u kunt eenmalig een gift overmaken naar bankrekeningnummer NL82RABO 0126 347 093 o.v.v. "Eenmalige donatie".

U kunt zich aanmelden als vriend bij de secretaris van de vrienden:

Lia Hoekman.

Mail: vrienden@hospicemeppel.nl

Tel. 06 11 86 49 63.

De Stichting Vrienden Hospice Eesinge en Stichting Hospice Eesinge zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een gift aan deze stichtingen kunt aftrekken van de belasting.

